

Korte toespraak Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer bij de plechtigheid ter onthulling van het borstbeeld van luitenant-kolonel Lodewijk Thomson op 28 juni 2014.

Dames en Heren,

Een bijzondere gebeurtenis, een bijzondere dag en een bijzondere plek.

De aanwezigen hier, weten waarom we hier zijn en kennen de geschiedenis van de Nederlandse missie naar Albanië die het leven kostte aan Lt kol Thomson. U realiseert zich hoe bijzonder het is dat uitgerekend hier en vandaag Generaal de Veer het woord voert.

Ik weet niet wie zich nu in zijn graf omdraait. De Veer of Thomson. Misschien allebei of wellicht geen van beiden.

Ik vind dat het na 100 jaar tijd wordt strijdbijlen te begraven en ons te richten op waar het echt om gaat. Het commitment van Nederland om een bijdrage te leveren aan het herstel van de internationale rechtsorde.

Zeker dezer dagen realiseren wij ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat vrijheid kostbaar is. Dat vrijheid bedreigd kan worden, verdedigd moet worden, en dat het herstel van een verloren vrijheid onvoorstelbare offers vraagt. Op het einde van The Longest Day 6 juni 1944 hadden 10.000 geallieerde soldaten het leven verloren. Een jaar later was Europa bevrijd, maar de duizenden waren miljoenen geworden. Freedom is not free.

Ik ben geboren op 1 juni 1945. In een bevrijd land. Ik heb mijn beroep bewust gekozen. Vrijheid moet verdedigd worden. Ik was ervan overtuigd dat wij in Europa de lessen van de Tweede Wereldoorlog hadden geleerd. Dat.. in Europa nooit meer.

Ik was 55 jaar toen ik door een uitgestorven stadje liep, hier in Europa, twee uur hier vandaag.

Niet ver van de plek waar Thomson sneuvelde. Ik rook de geur van de uitgebrande en verwoeste huizen. Even later stond ik bij een geopend

massagraf. Het dorp was niet uitgestorven, het was uitgemoord. Hier in Europa 55 jaar na onze bevrijding.

Het is van belang dat wij ons juist vandaag realiseren hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Dat we bereid zijn offers te brengen om die vrijheid te verdedigen. Onze mannen en vrouwen zijn nu in Mali, we staan wellicht aan de vooravond van een nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan. Die inzet is niet zonder risico.

We staan bij de buste van Thomson, maar achter of naast hem staan de gezichten van alle Nederlandse militairen die tijdens de vredesmissies nadien zijn omgekomen.

Laten we ons blijven realiseren. Freedom is not free.